

# Twijfelaar

A. Bijvank  
uit Rotsvast

**Piano**

♩ = 85 Eb/F Eb

*pp*

5 Dm7 Go79 Cm2 CmMaj7 C7 Dm7 Go79 AbMaj7

*cresc.* *dim.* *cresc.* *cresc.*

9 Ab7/Bb C2 C Cmaj7 C7 Eb/F Eb

*m* *an* *p*

13 *pp* Fm7/Eb EbMaj7

*p*

17 F m7/E $\flat$  EbMaj7<sup>9</sup> F m7/E $\flat$  Eb F Maj7/e $\flat$

22 Eb/F<sup>85</sup> Eb *pp*

26 Dm7 Gm7 Cm7 Eb/F Eb *poco rit. e dim.* *p*

**Spreektekst:**

**Petrus:** Ik gaal over één schijn, maar zie ik levend het bewijs. Toch reageer ik veel te vlug en voel de duivel in mijn rug. Hij ziet het lijd dat ik verdrink, dat ik er keer op keer instink. U steekt uw hand wel uit naar mij, maar ik ben er nog steeds niet bij. Zo vaak kom ik nog wat tekort. Hoe komt het dat er iets aan schort? Ik doe steeds weer opnieuw mijn best, maar ben niet beter dan de rest. Vertrouwen is een heel groot woord en heb ik dat van U gehoord. U houdt ons vaak Uw liefde voor. Hoe vaak helpt U mij nog Heer? Het is zo moeilijk elke keer.

**Spreeker:** Zoals de herders hebben gehoord, en de soldaat die U had doorboord. Waarom twijfel jij aan Jezus' macht? En word jij angstig in de nacht? Wat een kleingelovigheid zegt Hij, maar toch hoor jij heel dicht bij Mij!

**Jezus:** "Wat heb jij een klein geloof? Waarom twijfelde je?"

Spreeker: Toen ze in de boot waren gestapt ging de wind liggen. De leerlingen in de boot vielen voor Hem op de knieën en zeiden: "Werkelijk, U bent de Zoon van God!"