

## Beer

Tekst: Huub de Koning  
Muziek: Albrecht Bijvank

**Intro:** Bb - - - | F/A - - - | Gm - - - | F - - - |

1. Mensen stellen altijd weer teleur

Bb F/A

Sensatie eindigt altijd weer in sleur

Gm Gm/F

Interesse degradeert tot apathie

Cm Cm/Bb

En samenspel zakt af tot anarchie

F/A Gm7 F F#dim

Enthousiasme eindigt in mineur

Gm7 Cm7

Mensen stellen altijd weer teleur

Bb/F F4 F7 Bb

Dus

**Refrein:** Wat heeft het leven meer te bieden

EbMaj9

Dan een beer die alles met je deelt

F Bb

Die altijd weer naar je wil luisteren

EbMaj9

Zo in je ziel de wonden heelt

F Bb

Het is een Godsgeschenk een wonder

D4 D7

Zo'n beer die alles met je deelt

Gm C9

Dat besef ik eens te meer

Cm9

Keer op keer

Eb/F

Als jij weer naar me luistert beer

F7 Bb - - - | F/A - - - | Gm - - - | F - - - |

Want

2. Mensen stellen altijd weer teleur

Bb F/A

Harmonie is steeds weer zwanger van terreur

Gm Gm/F

Liefde eindigt al te vaak in haat

Cm Cm/Bb

En goed draagt reeds de kiem van kwaad

F/A Gm7 F F#dim

Dus wat ik dagelijks betreur  
Gm7 Cm7  
Mensen stellen altijd weer teleur  
Bb/F F4 F7 Bb

Dus

**Refrein:**

Wat heeft het leven meer te bieden

EbMaj9

Dan een beer die alles met je deelt

F Bb

Die altijd weer naar je wil luisteren

EbMaj9

Zo in je ziel de wonden heelt

F Bb

Het is een Godsgeschenk een wonder

D4 D7

Zo'n beer die alles met je deelt

Gm C9

Dat beseft ik eens te meer

Cm9

Keer op keer

Eb/F

Als jij weer naar me luistert beer

F7 EbMaj7

Keer op keer

Fsus4

Als jij luistert lieve beer

F Bb - - - | F/A - - - | Gm - - - | F - Eb/F - | Bb