

Ik mis hem

Tekst: Huub de Koning
Muziek: Albrecht Bijvank

Intro: Eb2 - - - | Fm47 – Bb47 Bb7 | Eb2 - - - | Fm47 – Bb47 Bb7 |

1. 'k Ben een zwerver zonder huis

 Eb2 Eb
Nergens pas ik, nergens hoor ik bij
Fm79 Bb79 Bb7 Eb2 Eb/F Gm7
Uren, dagen, eeuwen.....
Ab2 Ab
Dagen glijden tergend traag voorbij
Ab/Bb Bb7 Eb Fm47 Bb47 Bb7

2. Wat is het doel van mijn bestaan?

 Eb2 Eb
Zonder hem ben ik niet wie ik was
Fm79 Bb79 Bb7 Eb2 Eb/F Gm7
Geeneens een halluf ei.....
 Ab2 Ab
Waar is toch die pot waarop ik pas?
Ab/Bb Bb7 Eb Fm47 Bb47 Bb7

Refrein: Ik mis hem

 Eb2 Eb
Ik mis iets van mezelf
 Dm/ Ab C7
Zonder hem
Fm47 Fm7
Ben ik niet eens de helft. (2x)
 Bb47 Bb7

Tussenspel:

3. Eeuwen zonder nut en zonder eind

 Eb2 Eb
Dagen doelloos dwalen, wekken op wacht
Fm79 Bb79 Bb7 Eb2 Eb/F Gm7
's avonds in het donker.....
Ab2 Ab
Oh, mijn lief, ik mis hem elke nacht
Ab/Bb Bb7 Eb Fm47 Bb47 Bb7

4. Elke dag mis ik zijn goede raad (*Ik mis hem*)

 Eb2 Eb
Zijn trage stap, de kuiltjes als hij lacht (*Ik mis iets van mezelf*)
Fm79 Bb79 Bb7 Eb2 Eb/F Gm7

Die schuine blikken..... (Zonder hem)

Ab2 Ab

Zijn warme armen, zo heerlijk zacht (Ben ik niet eens de helft)

Ab/Bb Bb7 Eb Fm47 Bb47 Bb7

Refrein: Ik mis hem

Eb2 Eb

Ik mis iets van mezelf

Dm/ Ab C7

Zonder hem

Fm47 Fm7

Ben ik niet eens de helft.

Bb47 Bb7 Eb Eb/D

Ik mis hem

F2 F

Ik mis iets van mezelf

Em/ D7

Zonder hem

Gm47 Gm7

Ben ik niet eens de helft.

C47 C7 F

En doof ik voor het slapen gaan het licht

Bb C47 C7

Dan staar ik in het donker.....geen gezicht

Bb C7 F