

Pieter

Tekst: Huub de Koning
Muziek: Albrecht Bijvank

Intro: C --- | F2/C --- | C --- | F2/C --- |
C --- | F2/C --- | C --- | G - F - |

Refrein: Je denkt wel dat 't nooit zal komen
C2 G/B
Dat verliefd zijn niet is weggelegd voor jou
C2 G/B A7/C#
Alleen 's nachts stiekem in je dromen
Dm2 A/C#
Ben je weleens een pril verliefde jonge vrouw
Dm2 Dm2/E Dm/F G4 G

1. Dan lig je in de armen van Agassi
FMaj79 C2
Met vlinders in je buik van de Las Vegas kid
FM79 G C2
Maar na de eerste zoen komt de depressie
FM79 Em7 Am7 D79
Je schrikt wakker en je droom is uit : bull shit
Ddim G47 G

En de jongens die je overdag ziet lopen
Am2 G2 Am2
Die zijn wel echt maar ook zo vreselijk stom
Am2 G2 Am2
Die gedragen zich zo zielig en bezopen
Am2 G2 F2 C/E
dat je denkt : ik loop een straatje om
F G7

Tussenspel: C --- | F2/C --- | C --- | F2/C --- |
C --- | F2/C --- | C --- | G - F - |

Refrein: En je denkt wel dat 't nooit zal komen
C2 G/B
Dat verliefd zijn niet is weggelegd voor jou
C2 G/B A7/C#
Alleen 's nachts stiekem in je dromen
Dm2 A/C#
Ben je wel eens een pril verliefde jonge vrouw
Dm2 Dm2/E Dm/F G4 G

2. Dan loop je langs het strand met Peter Lusse

FMaj79 C2
Beschenen door de ondergaande zon
FM79 G C2
Maar juist als Peter je wil kussen
FM79 Em7 Am7 D79
Dan kent helaas de wekker geen pardon
Ddim G47 G

En de jongens die je overdag ziet lopen
Am2 G2 Am2
Die zijn wel echt maar ook zo vreselijk stom
Am2 G2 Am2
Die gedragen zich zo zielig en bezopen
Am2 G2 F2 C/E
dat je denkt : ik loop een straatje om
F G7

3. En dan staat daar dan plotseling Pieter

FMaj79 C2
Pieter met zijn mooie krullenbol
FM79 G C2
En dan begint 't gesodemierter
FM79 Em7 Am7 D79
In één keer slaat je hart op hol (3x)
Ddim G47 G

Outtro: C --- | F2/C --- | C --- | F2/C --- |
C --- | F2/C --- | C --- | C --- ||